

«Τα Παιδιά της Χορωδίας»

Η προβολή της ταινίας «Τα Παιδιά της Χορωδίας», την Πέμπτη 15-4-2021, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για όλους μας. Πρόκειται για μια υπέροχη ταινία που μας προκάλεσε έντονα και διαφορετικά συναισθήματα.

Μεταφερόμαστε στο 1948, σε ένα αυστηρό οικοτροφείο της Γαλλίας για «δύσκολα» παιδιά που φαίνονταν αρχικά καταδικασμένα σε μια σκληρή πραγματικότητα γεμάτη αποτυχίες, υποτίμηση και αυστηρές ποινές. Οι συνθήκες ζωής των παιδιών του οικοτροφείου και η αμείλικτη συμπεριφορά του διευθυντή απέναντί τους δημιουργούν θλίψη, θυμό και απογοήτευση στο θεατή.



Ξαφνικά, εμφανίζεται στη ζωή τους ο Κλεμέντ Ματιέ, ένας δάσκαλος μουσικής που πιάνει δουλειά στο οικοτροφείο, ξυπνώντας στις ψυχές των «δύσκολων» αυτών παιδιών την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Ο Ματιέ προσεγγίζει τα παιδιά με αγάπη και ενδιαφέρον και πιστεύει σε αυτά.

Τα λόγια του μας συγκινούν: «Ποτέ μη λες ποτέ. Πάντα υπάρχει κάτι για το οποίο αξίζει να προσπαθείς». Δημιουργεί μια χορωδία και μέσω της μουσικής φέρνει στην επιφάνεια την καλή πλευρά των παιδιών.

Νιώσαμε μεγάλη χαρά βλέποντας την ανατροπή που έφερε ο άνθρωπος αυτός στις ζωές των παιδιών. Τους έδωσε κίνητρο να αλλάξουν, να προσπαθήσουν για κάτι καινούργιο, διδάσκοντας τους όχι μόνο τη μαγεία και τη δύναμη της μουσικής αλλά και την αξία της ομαδικότητας και του σεβασμού. Με αυτό τον τρόπο άλλαξε τις ζωές τους για πάντα και αυτό μας έκανε να τον θαυμάσουμε για το ήθος του. Μια τελευταία μας σκέψη: «Αν όλοι οι δάσκαλοι ήταν το ίδιο μεταδοτικοί και είχαν τη διάθεση να αγγίξουν πραγματικά τις ψυχές των παιδιών τότε ο κόσμος μας θα ήταν σίγουρα πολύ καλύτερος».

Έγραψαν οι μαθητές:

Ξένου Μελίνα, Α5

Παπαγεωργίου Νικόλας, Α5